

Liturgie eredienst **12 mei 2019**  
"De Ontmoeting" te Scheemda  
Voorganger: **Ds. A.W. Baan**  
Organist: **W. Grezel**  
M.m.v.: **Praiseband The Messengers**  
**Doopdienst**

Voor aanvang van de dienst zingen we het lied van de maand, dit is deze maand lied 673:1



1 Heili-ge liefdeskracht,  
bezoek mijn ziel die smacht,  
daal neer, daal in, uw vonk doet mij ontbranden.  
Kom Trooster, hartsvrien-din,  
liefde die wondt en wint,  
in U verlies ik mij, stil mijn verlangen.

**Welkom en mededelingen**

**Psalm 66: 1, 2, 3**



1 Breek, aar-de, uit in ju-bel-zan-gen,  
Gods glo-rie-rij-ke naam ter eer.  
Laat van al-om Hem lof ont-van-gen.  
Ge-ducht zijn u-we da-den, Heer.  
Uw te-gen-stan-ders, diep ge-bo-gen,  
aan-vaar-den vein-zend uw be-leid.  
Heel de aar-de moet uw naam ver-ho-gen,  
psalm-zin-gen u-we ma-jes-teit.

2

Kom, zie nu de geduchte werken  
die God aan mensen heeft gedaan:  
Hij stelde aan de wateren perken,  
droogvoets zijn zij erdoor gegaan.  
Laat zich ons hart in Hem verblijden:  
God houdt de volken in het oog.  
Zijn rijk is over alle tijden.  
Gij trotsen, draagt het hart niet hoog.

3

Doe onze God uw loflied horen,  
gij volken, zing alom op aard,  
loof Hem door wie wij zijn herboren,  
die ons voor wankelen heeft bewaard.  
Gij toetst ons, Gij beproeft ons leven,  
zoals men erts tot zilver smelt.  
Gij die ons, aan het vuur ontheven,  
gelouterd voor uw ogen stelt.

**Stil gebed**

**Bemoediging en groet**

V. Onze hulp in de naam van de Heer  
G. Die hemel en aarde gemaakt heeft  
V. Die trouw blijft tot in eeuwigheid  
G. En het werk van zijn hand nooit loslaat  
V. Er is genade voor ons en vrede  
Van God onze vader en van Jezus Christus

**Gebed om ontferming**

**Kyrie**  
**Lied 301e(2x)**

**Opwekking 346: Maak ons tot een stralend licht**

Maak ons tot een stralend licht voor de volken,  
een stralend licht voor de mensen om ons heen.  
Tot de wereld ziet wie haar het leven geeft,  
laat het schijnen door ons heen.

Maak ons tot een woord van hoop voor de volken,  
een levend woord voor de mensen om ons heen.  
Tot de wereld weet dat U verlossing geeft,  
Uw genade door ons heen.

Maak ons tot een vrolijk lied voor de volken,  
een lied van dank voor de mensen om ons heen.  
Tot de wereld zingt voor Degeen die eeuwig leeft,  
laat het klinken door ons heen.

En bouw Uw Koninkrijk in de volken,  
Uw wil geschied' in de mensen om ons heen.  
Tot de wereld weet dat Jezus Christus heerst,  
bouw Uw Koninkrijk in ons.  
Bouw Uw Koninkrijk op aard!

**Opwekking 574: Groot is Hij**

Groot is Hij  
allerhoogste Heer  
onze Vredevorst  
wat een God is Hij!  
(2x)

Halleluja, Halleluja, Halleluja  
wat een God is Hij!  
(2x)

Halleluja, aan Hem zij de glorie  
rijkdom en macht  
wat een God is Hij  
(2x)

**Gebed om de Geest**

## Kinderlied

### Lied 218: Dank U voor deze nieuwe morgen

1.

Dank U voor deze nieuwe morgen,  
dank U voor elke nieuwe dag.  
Dank U dat ik met al mijn zorgen  
bij U komen mag.

4.

Dank U voor steun in moeilijkheden,  
altijd ziet U naar mensen om.  
Dank U voor vrienden en voor vreemden  
die ik tegenkom.

3.

Dank U dat alle vogels zingen,  
dank U voor elke boom in bloei.  
Dank U voor zoveel goede dingen,  
dank U dat ik groei.

5.

Dank U voor alle mooie klanken,  
al wat ik zien en horen kan.  
Dank U – o God, ik wil U danken  
dat ik danken kan.

### Gesprek met de kinderen:

#### Kinderen gaan naar de nevendienst

Verhalen, die schijnen als licht op je weg,  
zij willen vertellen wat God tot je zegt.  
Ga nu maar op weg, Gods licht gaat je voor.  
De oude verhalen vertellen wij door.

### Inleiding

#### Schriftlezing : Johannes 16: 20 – 24

*20*Waarachtig, ik verzeker jullie: je zult huilen en weeklagen, terwijl de wereld blij zal zijn. Je zult bedroefd zijn, maar je verdriet zal in vreugde veranderen. *21*Ook een vrouw die baart heeft het zwaar als haar tijd gekomen is, maar wanneer haar kind geboren is, herinnert ze zich de pijn niet meer, omdat ze blij is dat er een mens ter wereld is gekomen. *22*Jullie hebben nu verdriet, maar ik zal jullie terugzien, en dan zul je blij zijn, en niemand zal je je vreugde afnemen. *23*Dan hoeven jullie mij niets meer te vragen. Maar ik verzeker jullie: wat je de Vader ook vraagt in mijn naam – hij zal het je geven. *24*Tot nu toe hebben jullie niets in mijn naam gevraagd, maar vraag het en je zult het ontvangen. Dan zal je vreugde volmaakt zijn.

#### Schriftlezing: 1 Korinthe 13: 4-7\_13

*4*De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. *5*Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, *6*ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. *7*Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze.

*13*Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.

### Opwekking 764: Zegekroon

U zult altijd voor ons strijden;  
U hebt steeds Uw trouw getoond.  
Deze waarheid is mijn blijdschap:  
Heer, U draagt de zegekroon,  
U, mijn Helper en Beschermmer,  
U, mijn Redder en mijn Vriend.  
Uw genade is mijn adem en mijn lied.

Waar Uw grootheid wordt bezongen,  
wil ik knielen voor Uw troon.  
Waar U bent, verstillt de onrust,  
want U draagt de zegekroon.  
Vul dit huis nu met Uw glorie,  
vul ons hart met heilig vuur.  
Uw genade is mijn adem en mijn lied.

Refrein:

Halleluja! Jezus overwon.  
Jezus overwon.  
Halleluja! Prijs Hem,  
Die de wereld overwon.

U zult altijd voor ons pleiten;  
U zocht door tot U ons vond.  
En geen macht kan U bestrijden,  
want U draagt de zegekroon.  
U bent Jezus, de Messias,  
Die de wereld redding biedt.  
Uw genade is mijn adem en mijn lied.

Refrein

Elke muur wordt neergehaald,  
ieder bolwerk afgebroken.  
U draagt de zegekroon;  
U overwon, U overwon!  
(4x)

Aan het kruis leek U verslagen,  
maar U hebt de dood onttroond;  
zelfs het graf kon U niet houden,  
want U draagt de zegekroon.

Refrein

Elke muur wordt neergehaald,  
ieder bolwerk afgebroken.  
U draagt de zegekroon;  
U overwon, U overwon.  
(2x)

### **Opwekking 733: Tienduizend redenen**

De zon komt op, maakt de morgen wakker;  
mijn dag begint met een lied voor U.  
Heer, wat er ook gebeurt  
en wat mij mag overkomen,  
laat mij nog zingen als de avond valt.

Loof de Heer, o mijn ziel.  
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige naam.  
Met meer passie dan ooit;  
o mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige naam.

Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde.  
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.  
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen;  
tienduizend redenen tot dankbaarheid.

Loof de Heer, o mijn ziel.  
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige naam.  
Met meer passie dan ooit;  
o mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige naam.

En op die dag, als mijn kracht vermindert,  
mijn adem stukt en mijn einde komt,  
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen;  
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.

Loof de Heer, o mijn ziel.  
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige naam.  
Met meer passie dan ooit;  
o mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige naam.

(2x)

Verheerlijk Zijn heilige naam.  
Verheerlijk Zijn heilige naam.

### **Preek**

### **Opwekking 626: Prachtige God**

Eindeloos, zo eindeloos, Uw liefde is zo groot.  
Het kruis sprak Uw genade uit voor mij.  
't Is nooit gezien en nooit gehoord,  
door niemand echt beseft,  
hoe prachtig en hoe liefdevol U bent!

Prachtige God, ik zing.  
Prachtige God, ik aanbid.  
Prachtige God, ik heb U lief.

Eindeloos, zo eindeloos, Uw heerlijkheid verschijnt  
en ieder kan Uw machtig werk nu zien.  
De grootsheid van Uw majesteit  
maakt dat mijn hart weer zingt  
hoe krachtig en hoe weergaloos U bent!

Prachtige God, ik zing.  
Prachtige God, ik aanbid.  
Prachtige God, ik heb U lief.  
(2x)

U liet mij opnieuw Uw wonderen zien,  
U liefde veroverde mij.  
Want niets op de wereld is ooit zo mooi als U.  
(2x)

Prachtige God, ik zing.  
Prachtige God, ik aanbid.  
Prachtige God, ik heb U lief.  
(2x)

Ik zing, ik zing voor U,  
Ik zing, ik zing voor U,  
Ik zing, ik zing voor U,  
prachtige God.  
(2x)

Prachtige God, ik zing.  
Prachtige God, ik aanbid.  
Prachtige God, ik heb U lief.  
(2x)

### **Opwekking 488: De kracht van Uw liefde**

Heer, ik kom tot U,  
neem mijn hart, verander mij.  
Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U.  
Want Heer ik heb ontdekt,  
dat als ik aan Uw voeten ben,  
trots en twijfel wijken  
voor de kracht van Uw liefde.

Houd mij vast,  
laat Uw liefde stromen.  
Houd mij vast,  
heel dicht bij Uw hart.  
Ik voel Uw kracht,

en stijg op als een arend.  
Dan zweef ik op de wind,  
gedragen door Uw Geest,  
en de kracht van Uw liefde.

Heer, kom dichterbij,  
dan kan ik Uw schoonheid zien  
en Uw liefde voelen, diep in mij.  
En Heer, leer mij Uw wil  
zodat ik U steeds dienen kan  
en elke dag mag leven  
door de kracht van Uw liefde.

Oh, houd mij vast,  
laat Uw liefde stromen.  
Houd mij vast,  
heel dicht bij Uw hart.  
Ja, ik voel Uw kracht,  
en stijg op als een arend.

Dan zweef ik op de wind,  
gedragen door Uw Geest,  
en de kracht van Uw liefde.  
(3x)

## Voorbeden

### Lied 1006:1



On - ze Va - der in de he - mel,  
U staat zorg - zaam om ons heen.  
Geef dat al - le men - sen we - ten:  
zo - als U is er maar één.



Doe ons tel - kens weer ge - lo - ven  
 in een we - reld zon - der pijn,  
 in uw rijk dat eens zal ko - men  
 en dat soms te zien kan zijn.  
 Help ons sa - men goed te le - ven  
 en te doen wat U graag wilt.  
 Geef ons el - ke dag te e - ten  
 tot de hon - ger is ge - stild.  
 En ver - geef ons wat we fout doen,  
 net als wij niet blij - ven staan  
 bij de fou - ten van een an - der,  
 maar weer sa - men ver - der gaan.  
 Help ons om te zien wat goed is  
 en wat slecht is, boos of naar.  
 Geef dat wij het juis - te kie - zen,  
 dat we goed zijn voor el - kaar.

On - ze Va - der, wij ge - lo - ven,  
 dat U on - ze we - reld leidt.  
 Met uw licht helpt U ons ver - der.  
 Hier en nu en straks. Al - tijd.  
 A - - - - men.  
 A - - - - men.

### Inleiding

### Vraag naar de naam

### Doopgebed

#### Belijdenis

U allen,  
 hier samengekomen rond het doopvont  
 om getuigen te worden van de doop van Evy  
 en uw eigen doop te gedenken,  
 zegt tegen alle kwade machten in  
 wat de kerk belijdt, de eeuwen door:

#### Zingen geloofsbelijdenis

##### Lied 340

Ik ge-loof in God de Va-der, de Al-mach-ti-ge,  
 Schep-per des he-mels en der aar-de.  
 En in Je - zus Chris-tus,  
 zijn e-nig-ge-bo-ren Zoon,

on - ze Heer,  
 die ont - van - gen is van de hei - lige Geest,  
 ge - bo - ren uit de maagd Ma - ri - a,  
 die ge - le - den heeft on - der Pon - ti - us Pi - la - tus,  
 is ge - krui - sigd, ge - stor - ven en be - gra - ven,  
 ne - der - ge - daald ter hel - le,  
 ten der - den da - ge we - der - om op - ge - staan  
 van de do - den,  
 op - ge - va - ren ten he - mel,  
 zit - ten - de ter rech - ter - hand Gods,  
 des al - mach - ti - gen Va - ders,  
 van - waar Hij ko - men zal om te oor - de - len  
 de le - ven - den en de do - den.  
 Ik ge - loof in de hei - li - ge Geest,

ik geloof één heilige, algemene,  
 christelijke kerk,  
 de gemeenschap der heiligen,  
 vergeving der zonden,  
 wederopstanding des vlees  
 en een eeuwig leven.  
 A - men, a - men,  
 a - - men.

### Doopbelofte

#### Bediening van de doop

#### Dooptekst

Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.

#### Belofte van de gemeente

V. Gemeente, wilt u Evy naar uw vermogen helpen groeien in dit geloof?

Wilt u haar helpen Christus na te volgen?

**G. Ja dat beloven wij.**

Lied 354:1, 4, 5



1 Jouv le-ven staat aan het be-gin,  
het heeft nog geen her-in-ne-ring,  
het is zo weer-loos en zo klein,  
je weet nog niet hoe het zal zijn.

*refrein:*  
O Heer, be-ves-tig ons be-staan,  
noem ons bij on-ze naam.

4  
Dat teken is een heilgeheim:  
God wil met jou verbonden zijn.  
Hij is nabij waar jij ook bent,  
omdat Hij je bij name kent.  
O Heer, bevestig ons bestaan,  
noem ons bij onze naam.

5  
Zo komt jouw leven aan het licht,  
zo krijgt het zin, zo krijgt het zicht.  
Gods adem heeft je aangeraakt  
en jou tot bondgenoot gemaakt.  
O Heer, bevestig ons bestaan,  
noem ons bij onze naam.

**Overhandiging doopkaars en doopkaart**

**Overhandiging cadeau kindernevendienst**

**Inzameling van de gaven**

Lied 675: 1, 2



1 Geest van hier-bo-ven,  
leer ons ge-lo-ven,  
ho-pen, lief-heb-ben door uw kracht!  
He-mel-se vre-de,

deel U nu me-de  
 aan een we-reld die U ver-wacht!  
 Wij mo-gen zingen  
 van gro-te ding-en,  
 als wij ont-van-gen  
 al ons ver-lan-gen,  
 met Chris-tus op-ge-staan. Hal-le-lu -ja!  
 Eeu-wig-heids-le-ven  
 zal Hij ons ge-ven,  
 als wij her-bo-ren  
 Hem toe-be-ho-ren,  
 die ons is voor-ge-gaan. Hal-le-lu -ja!

**Zegen**