

Intochtslied: 725:1,4

Gij boden rond Gods troon,
die van zijn aangezicht
de weerglans verder draagt
op vleugels van het licht,
draag met uw stem
ons mensenzang
opdat het zingt
alleen voor Hem!

Ook ik zing voluit mee
de glorie van de naam;
met hart en ziel ben ik
zijn liefde toegedaan!
Dat tot het eind
mijn leven lang
vol van gezang
om Hem mag zijn!

Psalmgebed (Psalm 121): biddend lezen we de psalm.

V: Ik sla mijn ogen op naar de bergen,
zou iemand mij komen helpen?
Ja, mijn God komt mij helpen,
de schepper van hemel en aarde.

Gemeente: In lief en leed is de Heer ons nabij.
In zijn handen zijn wij geborgen.

V: Hij zal niet toelaten dat je struikelt.
Hij zal niet slapen, Hij waakt over jou.
Nee, slapen en sluimeren zal Hij niet,
Hij waakt over heel zijn volk.

Gemeente: In lief en leed is de Heer ons nabij.
In zijn handen zijn wij geborgen.

V: Onze God houdt de wacht
als een schaduw over je heen.
Overdag zal de zon je niet steken
en 's nachts zal de maan je geen kwaad doen.

Gemeente: In lief en leed is de Heer ons nabij.
In zijn handen zijn wij geborgen.

V: Hij houdt kwaad van je af,
Hij neemt je onder zijn hoede.
En waar je ook gaat of staat,
God zal je behoeden voor eeuwig.

Gemeente: In lief en leed is de Heer ons nabij.
In zijn handen zijn wij geborgen.

Lied: Een venster door de tijd (mel. lied 713)

Breng ons de pijn te boven, verlos ons van de nacht.
Leer ons in licht geloven. Dat op de morgen wacht.
Al leven wij ten dode, gebonden aan de tijd.
Wees ons het woord, de bode, de taal van eeuwigheid.

Leer ons die taal te spreken als weerwoord op verdriet,
als leven af moet breken, het oog slechts leegte ziet.

Als wij vervuld van zwijgen het pad van raadsels gaan.
Wees dan de God van leven, die ons te na wil staan.

Ga met ons mee langs wegen van afscheid en gemis.
Kom onze tranen tegen voor wat verloren is.
Wij sterven hier ten leven, als zaad voor eeuwigheid.
Wil ons uw uitzicht geven, een venster door de tijd.

Kyriegebed 301k

♩ Ky - ri - e e - lei - son. ♪: Ky - ri - e e - lei - son.
♩ Chri - ste e - lei - son. ♪: Chri - ste e - lei - son.
♩ Ky - ri - e e - lei - son.
♪: Ky - ri - e e - lei - son.

Lied: 91a:1,3

Wie in de schaduw Gods mag wonen
hoeft niet te vrezen voor de dood.
Zoek je bij Hem een onderkomen –
dan wordt zijn vrede jou tot brood.
God legt zijn vleugels van genade
beschermend om je heen als vriend
en Hij bevrijdt je van het kwade,
opdat je eens geluk zult zien.

Geen duister zal je overvallen,
er is een licht dat eeuwig brandt.
Duizenden doden kunnen vallen, –
jij blijft geschreven in Gods hand.
God is een schild voor zijn getrouwen
die leven van geloof alleen.
Hij zal een nieuwe hemel bouwen
van liefde om hun tranen heen.

Moment voor de kinderen

Ver - ha - len, die schij - nen als licht op je weg. Zij
wil - len ver - tel - len wat God tot je zegt. Ga nu maar op weg, Gods
licht gaat je voor. De ou - de ver - ha - len ver - tel - len wij door.

Lied: Tegen het donker in 42(mel lied 315)

Zanggroep: Wie in Gods schaduw wonen wil
en bij Hem schuilt, gerust en stil,
wie als een vriend op Hem vertrouwt,
wie Hij zo in zijn hoede houdt
zingt in het donker van de nacht:
Gij zijt de morgen die ik wacht,
Het licht, het leven dat mij daagt,
Gij de omarming die mij draagt.

Allen: En door de vleugels van zijn trouw.
Ben jij gedekt, zo redt Hij jou.
van dreigend donker, van de plaag,
die overdag een mens belaaft.
Hij die zijn engelen beval
jou te behoeden overal,
Hij houdt je staande in het spoor
en draagt je zelf het donker door.

Allen: Zoals Hij zelf gesproken heeft:
vertrouwen is niet tevergeefs.
een antwoord ben ik voor wie roept,
een onderdak voor wie Mij zoekt.
Ik houd je hoog een leven lang,
verjaag de schimmen van je angst.
Jou heb ik vrijheid toegedicht.
Mijn vrede vult je dag met licht.

Lied 726:1,5

Hoor, een heilig koor van stemmen,
staande aan de glazen zee,
halleluja, halleluja,
God zij glorie, zingen zij.
Menigten die geen kan tellen,
als de sterren in hun glans,
psalmen zingend, palmen dragend,
in de hemel is een dans.

Nu omstraalt hen licht des hemels
en de levensbron ontspringt
waar zij juichen U ter ere
waar hun koor uw glorie zingt.
Vrede is hun deel voor immer,
liefde is hun eeuwig recht,
want zij traden uit de schemer
voor uw levend aangezicht.

Lied: Geef o Heer dat onze namen (mel. 801)

Geef, o Heer, dat onze namen
in Uw licht te lezen zijn.
Zoals lijnen in de ramen
door het zonlicht zichtbaar zijn.

Als de dag dreigt weg te dromen,
als de nacht zich binnendringt.
En niet aan het licht doet komen
dat Gij ons bestaan omringt

Schrijf dan onze namen over
met uw stift van louter licht.
Laat de letters - ach, hoe pover-
lijnen zijn van uw gezicht!

Lied: op mel Gez. 730

Zanggroep: Heer, herinner U de namen, ieder die gestorven is.
Zie ons aan zoals wij kwamen uit de diepte, het verlies
van de mensen, die wij dragen op de lippen, in ons hart,
die wij missen sinds de dagen, dat de dood ons huis verwart.

Allen: Heer, U weet hoe vaak wij deelden van ons dagelijkse brood,
hoe wij vochten, hoe wij speelden, ongehinderd door de dood.
Ooit bent U met ons begonnen aan een ware levensreis.
Langs de wegen van verlangen gaan wij biddend: breng ons thuis.

Allen: Uit het duister van de dalen zoeken wij uw nieuw gebied.
Laat ons niet in schuld verdwalen, niet verzanden in verdriet.
U bent onze hoop voor ogen, spreek één woord: je bent bemind,
zoals Jezus werd bewogen met ontferming voor een kind.

Allen: God, gedenk de vele aardse tranen van verdriet en zorg,
vang ze op, Heer en bewaar ze in uw kruik van troost en borg;
en ontvang de levensparels, die wij koest'ren als een schat,
wil hen in uw Rijk aanvaarden en gebruiken voor uw stad.

Zanggroep Lied 277



Die ons voor het licht ge-maakt hebt dat wij
le-ven: spreek licht, wees hier aan-we-zig
in uw naam Ik zal er zijn.

Slotlied: God zal met je meegaan

God zal met je meegaan
als licht in je ogen
als lamp voor je voet
als hand op je hoofd
en arm om je schouder;
als baken bij ontij en verte die wenkt
als groet op je lippen en hoop in je hart
als stem die je uitdaagt
en woord dat je voorgaat.

Allen:



God zal met je mee gaan als licht in je ogen als lamp voor je
voet als hand op je hoofd en arm om je schou der als ba ken bij
on tij en ver te die wenkt als groet op je lip pen en hoop in je
hart als stem die je uit daa - - gt en
woord dat je voor - - gaat.

Zegen met gezongen Amen